

De Poemp



DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT HEEMKRING DAVIDSFONDS NIJLEN

NUMMER 101 □ 04-05-06-07-08-09/2019 □ P309458 □ AK 2560 NIJLEN1



VOLOP ZON OP HET RIJPENDE KOREN TE NIJLEN - JULI 2014 - FOTO JEANNINE THYS

Brood

Anton van Wilderode

Het koren te velde gezaaid en gewonnen wordt brood op de tafel, de weg is niet lang: een wiegend bestaan in het voorjaar begonnen des zomers al voedsel in iedere hand.

De zaaier de maaier de mulder de bakker onzichtbaar vereend in een oeroud verbond de eeuwige wissel van hemel naar akker van aarde tot huis, van dis in de mond.



De smaken van zonlicht en zuivere regen in de kruim en de korst onveranderd bewaard genade van boven verwacht en gekregen voor heden voor morgen zolang wij bestaan.

Ereburgemeester Lode Van Dessel onverwacht overleden



De meeste lezers van De Poemp zullen zich Lode Van Dessel meteen herinneren als populair burgemeester van Nijlen. Op zijn naamkaartje stonden nochtans meer titels die zijn inzet kenmerken: ereburgemeester, gewezen provincieraadslid, ereschepen, erevoorzitter Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, medestichter van Volksunie Nijlen, stichter van NVA Nijlen, lid van Kempenland en vele Vlaamse verenigingen...

An dat lijstje kunnen wij rustig toevoegen: trouw lid van De Poemp en het Davidsfonds Nijlen. Bij elke gelegenheid drukte hij zijn bewondering uit voor ons tijdschrift, dat hij keurig bewaarde bij zijn indrukwekkende verzameling boeken: boeken over zijn geliefde Vlaanderen en de geschiedenis ervan. Zijn mooie verzameling postkaarten van Nijlen, Kessel en Bevel mocht onze toenmalige huisfotograaf René Verhaegen in goed vertrouwen kopiëren voor De Poemp. Deze reeks wordt nog steeds gebruikt als illustratie van ons blad!

Lode was een beminnelijk man, steeds bereid om de zwakkeren te helpen. Hij werd te Lier op 12

maart 1932 geboren als jongste van zes kinderen. Vader Frans kreeg een longontsteking, waarschijnlijk als gevolg van het verblijf in het modder van de loopgraven tijdens WO I, en overleed in februari 1940. Een zware slag voor de familie Van Dessel.

Op zijn veertiende, na WO II, ging Lode in een fabriek aan het werk. Dan trof de familie een tweede beproeving. Tien jaar na het overlijden van vader Frans overleed ook moeder Delphine.

In 1951 trad Lode in het huwelijk met Minneke Matheus. Ze bouwden een huis in de Zandvekenvelden te Nijlen. Dat was toen inderdaad een zandstraat, waar de zussen Jopke en Tit en broer Frans al gebouwd hadden.

Het werd een “Van Desselstraat”! In 1964 ruilde Lode zijn job bij Agfa Gevaert in voor die van eerste kantoorhouder van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds in Nijlen, Tak Lier. Dat kantoor werd in het huis van Lode geïnstalleerd. Hij ontving er de mensen onder meer om hen doorheen de mallemlen te loodsen van pensioen- en andere aanvragen. Toen legde Lode de basis van zijn politieke loopbaan in Nijlen (en omstreken!). Hij sloot zich aan bij de jonge Volksunie. Het was de tijd van de “Marsen op Brussel” en van “Leuven Vlaams!”

Lode werd een eerste keer burgemeester van 1971 tot 1976. Maar zijn geluk was van korte duur: eind december 1973 overleed zijn vrouw aan een slepende ziekte. Weduenaar Lode stond van dan af alleen in voor de opvoeding van zijn drie kinderen. Die opdracht volbracht Lode moedig.

Op het einde van de jaren zeventig ontmoette Lode in Herenthout Rita Vermeulen en opnieuw het geluk. Zij trouwden in 1980.

Lode bleef een graag gezien politicus in Nijlen. In 1988 werd hij andermaal burgemeester. Na deze opdracht wenkte stilaan het pensioen. Hij kon er nu ten volle zijn voor familie en boeken. En voor zijn Rita met wie hij af en toe op reis trok. Op weg naar zijn 87 voelde hij echter zijn krachten afnemen.

Lode Van Dessel overleed, toch nog onverwacht, op 1 mei 2019, te midden van zijn boeken, in zijn tuinhuis. Wij zullen hem blijven gedenken als een trouwe vriend en als een meelevend Vlaming, steeds bereid om zwakkeren te helpen. Aan zijn lieve vrouw Rita en de familie onze welgemeende deelneming.

Walter Caethoven

Pittoresk Kesselhof

Mooi ingeplant in een park aan de oever van de Grote Nete, geflankeerd door een afwisseling van akkers en weilanden op de drogere gronden en hier en daar een klein perceel bos, pronkt het pittoreske Kesselhof. Samen met de herberg en hoeve “de Boekt” maakt dit kasteeldomein deel uit van een ankerplaats aan de Grote Nete.

Dit neoclassicistische kasteel, eertijds ook wel Hof ten Dyke of Bogaertsheyde genoemd, is een rechthoekig gebouw met een laag schilddak en markante koepel en werd van 1862 tot 1864 opgericht door jonkvrouw Emelia-Maria-Josepha van Praet naar een ontwerp van architect Joseph Claes.

Het park, in het uitgestrekte goed van Ten Dyke, in 1727 opgemeten en toen zo maar eventjes bijna 69

hectare groot, werd aangelegd door Louis Fücks, van oorsprong Duits landschapsarchitect. Hij groeide in de 19de eeuw uit tot één van de drie belangrijkste Belgische tuin- en parkarchitecten.

In 1890 werd het Kesselhof overgemaakt aan Raymond Geelhand-Meyers, de neef van de vorige eigenares. Vanaf 1906 werd het bewoond door Louis van de Werve-della Faille.

Die werd opgevolgd door baron en barones Van Zuylen-Van Nyevelt.

Thans is het kasteel Kesselhof eigendom van modeontwerper An Demeulemeester.

Frans Lens. - 9 augustus 2019
Bron: Internet



KESSELHOF - AQUAREL MARC VERRREYDT

HET KESSELHOF - LANDSCHAPSFOTO WALTER CAETHOVEN



Groot meesterschap, veel concurrentie!

De Davidsfondsafdelingen van Nijlen en Kessel organiseerden in het kader van de provinciale Junior Journalist-wedstrijd voor de 30ste keer de lokale Junior Journalist-wedstrijd. De beste vijf inzendingen van elke reeks werden op zaterdag 4 mei 2019 plaatselijk bekroond tijdens een plechtige ontvangst op het gemeentehuis van Nijlen.



Op zondag 19 mei 2019 presenteerde Warre Borgmans de keuze van de provinciale jury uit de lokale laureaten. Voor onze gemeente werden voor een provinciale onderscheiding Jesse Goossens van het Githo Nijlen en Arne Dillen van Kinderpad Bevel voorgedragen. Onze gemeente kon helaas geen provinciale eerste kaperen.

Cultuurschepen Luc Luyten dankte iedereen die zich heeft ingespannen voor het wellukken van de Junior Journalist, inzonderheid DF-voorzitter Walter Caethoven, die 30 Nijlense edities getrokken heeft. In zijn afrondende toespraak vermeldde Walter Caethoven dat de dertigste uitgave van de opstelwedstrijd weer prachtig gesteund werd door gemeentebestuur, scholen, jury en woordkunstenaars.

Hij feliciteerde de jonge laureaten en vroeg hun fier te zijn op het Nederlands, hun moedertaal, en ze met zorg te gebruiken.

Elke winnaar kreeg een mooi boekenpakket, waarna de nummers 1 van het basisonderwijs, respectievelijk van het middelbaar onderwijs werden voorgelezen door woordkunstenaars Agnes Van Brandt en Gaston Van den Branden.

Op de foto poseren de laureaten van het Githo met hun boekenpakket. We zien, van links naar rechts: Vince Bruyndonckx, Tuur Kegels, Zander Verhoeven en Jesse Goossens. Zij worden links geflankeerd door schepen Luc Luyten en pedagogisch directeur Steven Helsen. Rechts herkennen wij de gloednieuwe schepen van jeugd Tom Covens en DF-voorzitter Walter Caethoven.



Lauraat Jesse Goossens trok met een stevige groep supporters naar de provinciale finale van de Junior Journalist te Zoersel. Op deze foto zien we van links naar rechts Steven Helsen (pedagogisch directeur), Nore Helsen (dochter van Steven), Giovanni Goossens (papa van Jesse), Warre Borgmans (presentator van de finale), Jesse Goossens (laureaat Githo), Tinne Savelkoels (mama van Jesse) en Ingrid Van Calster (lerares Nederlands Githo). Foto Walter Caethoven.



Junior Journalist 2019 Nijlen – Kessel – Bevel

Organisatie Davidsfonds Nijlen
en Davidsfonds Kessel i.s.m. het Gemeentebestuur

Uitslag basisonderwijs

1. **Arne Dillen** – School Kinderpad Bevel – 114/150
Wereldoorlog 2
2. **Ferre Schellekens** – School Zevensprong Nijlen – 108/150 - *Raad eens wie ik ben?*
2. **Kato Strackx** – School Goezo Kerkeblokken Nijlen 108/150 - *De Schaatsster*
3. **Ferre Lambrechts** – School Zevensprong Nijlen 06/150 - *Hoi, kennen jullie mij al?*
4. **Jana Van Boxel** – School Goezo Kessel – 03/150
Ronaldo en Laura Tesoro vonden de fidjet-cube uit!

Jury : Rik Claes, Paul Cambré en Staf Coesemans /
coördinatie : Walter Caethoven (telefoon 03.481.85.70)

Uitslag secundair onderwijs

1. **Jesse Goossens** – School Githo Nijlen – 122/150
Mijn stoffige held
2. **Ella Heuvelmans** – Sint-Calazanzinstituut Nijlen120/150 - *Mijn wonderdokter*
3. **Vince Bruyndoncx** - School Githo Nijlen – 119/150
Helden : niet altijd wat het lijkt.
4. **Zander Verhoeven** – School Githo Nijlen – 115/150
Bompa Puurs
4. **Tuur Kegels** – School Githo Nijlen – 115/150
Leonardo da Vinci en ik

Jury : Rik Claes, Hilda Versweyveld, Wouter Gouweloose /
coördinatie : Walter Caethoven (telefoon 03.481.85.70)



Straffe Madammen (2)

Een volgende verwezenlijking was de oprichting van een afdeling voor boerenvrouwen en –dochters. Op de bestuursvergadering van 25 januari 1922 stond dit voorstel op de agenda en op de algemene vergadering van 5 februari 1922 kreeg het bestuur het mandaat om het voorstel uit te werken.

Na contacten met de Nationale Boerinnengilde bekwamen de Nijlense dames dat er in Nijlen geen aparte afdeling van de "Boerinnen" zou komen, maar dat er in de schoot van de Vrouwengilde een afdeling voor de Nijlense boerinnen zou opgericht worden. Er werd afgesproken dat om de beurt een voordracht voor Boerinnen en Vrouwengilde zou gegeven worden. Jaarlijks zou de Boerinnenbond Leuven het jaarprogramma in Nijlen evalueren.

Stichting Boerinnenbond

De officiële stichtingsvergadering van de Boerinnenbond in Nijlen gebeurde op de algemene vergadering van 11 juni 1922. Juffr. Nijs van de Belgische Boerinnenbond kwam naar Nijlen om de afdeling voor boerinnen te stichten. In een boeiende voordracht wees ze op de dringende noodzaak voor de boerenvrouwen en hun oudere dochters om zich in de landbouw en het boerenvak te vervolmaken. De aanwezigen luisterden zeer aandachtig en geïnteresseerd: er lieten zich die dag al 45 leden inschrijven. Het bestuur van de nieuwe afdeling wordt waargenomen door de bestuursleden van de Vrouwengilde en het reglement is hetzelfde als dat van de Vrouwengilde. Wel zouden

de ingeschreven leden "De Boerin" ontvangen als maandblad in plaats van "Vrouwenbeweging".

Op 22 februari 1924 kregen ze in Nijlen bezoek van Juffr. Goetschalkx, opzichter van de Belgische Boerinnenbond. Zij keurde onze werking goed, maar benadrukte dat de boerinnen het blad "De Boerin" moesten lezen en moesten trachten nieuwe leden te winnen.

In maart 1924 sloot de Vrouwengilde zich aan bij het plaatselijke "Werkersverbond" en duidde zij haar afgevaardigden in het middenbestuur aan : Juffrouwen Van Looy Melania, Wesemael Coleta en Laenen Margaretha.

Op 20 juli 1924 vierde zij haar hun vijfjarig bestaan : de gilde telde toen 280 leden.

Op de bestuurvergadering van 2 augustus 1925 werd gevraagd een kandidaat voor de nieuwe Commissie van Weldadigheid aan te duiden: Juffr. Maria Bastiaens werd gevraagd dit ambt op zich te nemen.

Kessel ook

Op de bestuursvergadering van 16 mei 1926 meldde onze proost dat in

het naburige Kessel ook een "Vrouwengilde" gesticht was. Ze telde 75 leden.

Sintegreef

Op de bestuursvergadering van 9 januari 1927 werd voorgesteld om voor de kinderen van de Vrouwengilde een groot feest te organiseren. Daartoe werd een feestcomité aangesteld, samengesteld uit jonge wijkmeesteressen. Maakten deel uit van dit comité: Claes Josephina, Anthonis Celine, Claes Louisa, Gui Maria, Wuyts Maria, Mercelis Joanna en Dillen Celine. Zij beslisten om het kinderfeest te laten doorgaan op de zondag van halfvasten, het feest van "sintegreef".



Joanna Maria Josphina Claes, dochter van Jan Eduard Claes en schrijfster van de Vrouwenbond

Sintegreef of de graaf van halfvasten is een geschenkheilige, net als St.-Nikolaas en St.-Maarten. Hij bracht een bezoek aan de kinderen als de vasten ongeveer in de helft was. In Antwerpen en Mechelen was hij een

bekende figuur. Sintegreef wordt ondermeer vermeld in enkele geschriften: in het archief van Retie vonden we het volgende rijmpje: “Greef van halfvasten, wat hebt ge meegebracht? Een haantje op ’n stokje, en daar een pluimke op!”

Alle schoolgaande kinderen werden toegelaten. Een kaartje kostte 0,50 fr. De wijkmeesteressen zouden bij hun leden de inkomkaarten verkopen om de administratie met halfvasten vlotter te laten verlopen. Het verslag van de bestuursvergadering van 10 april 1927 vermeldde dat de leden zeer tevreden waren over het kinderfeest. De onkosten beliepen 1051 fr. Vanaf maart 1927 moet Pastoor Van Looy regelmatig de vergaderingen missen om gezondheidsredenen. Op 3 maart 1928 werd daarom beslist het kinderfeest van halfvasten niet te laten doorgaan. Op 13 maart 1928 werd onder massale deelname de geliefde proost, stichter en inspiratiebron begraven

Voor de plechtige inhuldiging van de nieuwe pastoor E.H. De Bremaeker op 22 april 1928 liet de Nijlense Vrouwengilde een nieuwe vlag maken alsook 8 banderollen met spreuken om mee deel te nemen aan de inhalingstocht. De spreuken waren zo gekozen dat men ze ook kon gebruiken met de processies. Op de bestuursvergadering van 13 mei maakten wij kennis met onze nieuwe pastoor.

Op Driekoningen 1929 werd op de bestuursvergadering beslist om 100 abonnementen van “De Boerin” te bestellen. Aan de wijkmeesteressen werd gevraagd nieuwe leden te zoeken en vooral de jonge meisjes aan te zetten zich aan te sluiten bij de V.K.A.J.

In 1929 wordt het bestuur noodgedwongen gewijzigd: juffr. Louisa Claes volgt juffr. Josephina Claes, die op 10 juni overleden was, op als schrijfster. Juffr. Joan Mercelis ver-



Op deze uitstekend bewaarde foto zien wij een groepje van de Vrouwenbond. Het plaatje werd waarschijnlijk genomen in bakkerij Wuyts. Zie Poemp 66.

vangt de ontslagnemende mevr. Van Camp als ondervoorzitster en mevr. Mercelis - Claes wordt bestuurslid in de plaats van mevr. Van Dyck, die verhuisd was naar Herentals.

Op 8 januari 1931 werd opnieuw voorgesteld om voor de kinderen met halfvasten een sintegreeffeest te organiseren. Dit kinderfeest zal elk jaar doorgaan tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Op 1 juni 1931 overleed voorzitter juffr. Eulalie Vervoort. Haar begrafenis werd talrijk bijgewoond. E.H. Proost stelt op de algemene vergadering mevr. Laenen - Claes voor als nieuwe voorzitter van de Nijlense Vrouwengilde.

Op 30 oktober 1932 begon E. H. Proost de algemene vergadering met het gebed. Daarna deelde hij ons het ontslag mee van onze geliefde voorzitter mevr. Laenen - Claes, van mevr. Vandermeerschen - Claes, schatbewaarster, mevr. Mercelis - Claes en Joan Mercelis, ondervoorzitster.

De Proost wees erop dat een manifest van de tegenstrevers voor de verkiezingen stelde dat het voor hun mensen

onmogelijk was in de organisatie te komen, omdat de een of de andere “Claes” de vereniging domineerde. Daarom achtten de “Claesen” het gewenst hun ontslag in te dienen. Omdat de afgetreden bestuursleden weigerden hun ontslag in te trekken, werd besloten een verkiezing te organiseren voor een nieuwe voorzitter en aanvullende bestuursleden. Voor de verkiezing begon, preekte proost De Bremaeker het vorige bestuur en legde juffr. De Preter uit hoe ze moesten kiezen : 1 kruisje voor de gewenste bestuursleden en 2 voor de voorzitter. Daarna deelde ze de stemkaarten uit. De uitslag was zeer bevredigend : mevr. Laenen - Claes 244 stemmen, juffr. Van Looy M.124, mevr. Cambré 123, mevr. Vandermeerschen 120, mevr. Colen 119, juffr. Bastiaens M. 116, mevr. Helsen 115, juffr. Mercelis 115, mevrouw Mercelis 110, juffr. C. Wezemael 110. Juffr. De Preter en de Proost waren ten eerste voldaan en zouden hun uiterste best doen om mevr. Laenen - Claes als voorzitter in ons midden terug te brengen. Op de bestuursvergadering van 11 december 1932 wordt gemeld dat mevr. Laenen - Claes haar ontslag had ingetrokken en weer de vergadering zou voorzitten.

Bestuursvergadering van 20 november 1933.

Een van de agendapunten was een actie rond kerstkribbetjes. De Gilde richt dit jaar ook een stalletjesprijskamp in. De leden worden dringend verzocht daaraan deel te nemen. Inschrijven kostte 1 fr. De ingeschrevenen ontvangen van de Vrouwengilde een beeldje van O.-L.-Vrouw en van Sint-Jozef om in het stalleke te zetten.

Op 21 december 1933 hielden we tentoonstelling van de kerststalletjes. Er waren ruim 60 deelnemers. 's Namiddags zat de Gildezaal stampvol. De stalletjes werden gewijd, waarna het kerstspel werd opgevoerd en enkele kerstliederen werden gezongen door de schoolkinderen. Dit mooie initiatief hield men vol tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Interessant om weten is dat onze parochie voor het eerst een 2de onderpastoor kreeg. E.H. Heylen werd door pastoor De Bremaeker voorgesteld op de jaarlijkse feestvergadering van 8 september 1934.

Op 28 juli 1935 hield de Vrouwengilde haar eerste zomerfeest voor de kinderen en hun ouders, op de speelplaats van de zustersschool De kinderen van de leden zouden verschillende nummers opvoeren. De inkomprijs was vastgesteld op 2 fr. voor volwassenen en 1 fr. voor kinderen.

Op 1 september 1935 opende E.H. Proost de vergadering met het gebed tot intentie van onze geliefde Koningin Astrid, die op donderdag 29 april 1935 overleden was in door een auto-ongeval in Zwitserland. Na de koffie en koeken dankte de voorzitter in ons aller naam onze schrijfster Maria Cambré. Zij ging ons verlaten om zich geheel aan de Heer te wijden in het klooster. We zullen in onze "Vrouwengilde" veel aan Marieke verliezen, maar aan O.-L.- Heer staan

we haar graag af.

Op de bestuursvergadering van 15 juli 1936 trad E.H. De Bremaeker af als proost en stelde zijn opvolger voor: onderpastoor Emiel De Deyne. De voorzitter dankte de aftredende Proost en heette *E.H. De Deyne* van harte welkom.



Onderpastoor Emiel De Deyne.

Jaarverslag 1938, 1939

Om deze bijdrage af te sluiten geven we u, lieve lezeres en beste lezer, nog het jaarverslag mee van de jaren 1938 -1939, zodat u een indruk krijgt van de voorbereiding die nodig is om aan de leden een goede werking aan te bieden. Iedere maand vergaderden bestuursleden en wijkmeesteressen, met een gemiddelde aanwezigheid van 20 à 25 op 28 wijkmeesteressen.

Op 4 en 5 juli 1938 hadden we een jaarlijkse feestvergadering in de Gildezaal met telkens meer dan 200 aanwezigen. Hier gaf E.H. Wouters, gewestproost, een klare uitleg over de verschillende sociale instellingen. Op zondag 17 juli had het kinderfeest plaats op de speelplaats van de meisjesschool. Er waren meer dan 500 aanwezigen. Op woensdag 19 oktober om 6 uur gaf juffr. De Preter op de algemene vergadering in de Gildezaal een voordracht over : "We bouwen een nieuw huis" en was er een korte

toespraak door E.H. Proost over "zondagheiliging". Meer dan 250 leden woonden de vergadering bij. Op 8 november woonden 225 leden de H. Mis bij die opgedragen werd ter nagedachtenis van de overleden gildezusters. 22 december kerstvergadering met 150 aanwezigen. Een kerstspel werd opgevoerd, waarna als slot de godsdienstige film "Fabiola" werd afgerold. Op 30 maart 1939, paasvergadering met 250 aanwezigen. Juffr. Coen hield een voordracht over "De Nieuwe Thuis." De vergadering werd besloten met een godsdienstig spel "Terug ter H. Mis," door de kajotsters opgevoerd. De leden werden aangespoord de Goede Week goed te vieren. Op Palmzondag waren 300 leden opgekomen om in de communiemis van 6 uur 's morgens samen hun Pasen te houden. Op 2 april Greeffeest voor de kinderen in de Gildezaal: 850 kinderen waren ingeschreven. Aan de uitstap van 25 juni naar Diest en Kortenbos namen 120 leden deel. De klompenverkopers van Diest hebben die dag voorzeker goede zaken gedaan. Onze Gilde telt 515 leden en 28 wijkmeesteressen. Onze vrouwenmutualiteit, gesticht in 1937, telde eind december 106 leden. Volgende uitbetalingen werden dit jaar voor geboortepremies gedaan : 66 voor een bedrag van 2565 fr. Er werden 6 sterftepremies uitbetaald, 4 van 100 fr. en 2 van 50 fr. Tot zover dit jaarverslag.

Dit alles sprokkelden we uit het vooroorlogse archief van de Nijlense Vrouwengilde, dat een totaal andere samenleving en mentaliteit weerspiegelt. Dat het zo veranderde, kunnen wij in deze digitale tijd nauwelijks vatten. We gaan bij leven en welzijn het verdere verloop van deze mooie vereniging trachten te archiveren. Jammer dat ze 99 jaar na haar start moest ophouden, omdat er te weinig belangstelling was.

Tot later!

Pol Van Camp.

Meer dan
100 Poempen
1000 abonnees
2000 lezers

Wij willen niet stoppen en zoeken verjonging!

Bent u ook gebeten door onze dorpsgeschiedenis, lieve lezeres en beste lezer? De redactie van De Poemp alleszins. Met de 100ste Poemp bereikten wij een mijlpaal in ons werk. We waren blij met de gelukwensen van een klad lezers die ons duidelijk maakten dat het symbolische nummer 100 niet het eindpunt van ons tijdschrift mocht worden...

Verjonging?

De redactie van De Poemp telt anno 2019 een tiental schrijvers en opzoekers. De meerderheid is echter de kaap van 70 lentes voorbij. Daar mogen wij niet achteloos aan voorbijgaan, willen wij het voortbestaan van onze heemkring veiligstellen. Een nieuwe, jonge aanpak zou ook de ouderen kunnen aanmoedigen. Wij zijn immers niet "uitgeschreven". Onderwerpen en ideeën genoeg. Maar de last der jaren wordt ook bij De Poemp gevoeld.

Oproep

Daarom doen wij hierbij nogmaals

aan jonge mensen met een hart voor ons dorpsverleden een oproep om zich bij ons te voegen. Wij stellen geen nauwe grenzen. Vijftig jaar is bij ons echt nog jeugd! En proberen mag!

Plan

Wij willen jongeren verzamelen in een werkgroepje van De Poemp. De ouderen van de redactie zullen natuurlijk graag een handje toesteken als dat gewenst is.

Vooruit is de weg!

Wil jij het eens uitproberen, zonder verdere verbintenis? Schrijf dan een briefje met jouw naam en adres aan



De Poemp, p.a. Zandvekenvelden
12A, 2560 Nijlen
Of aan
post@depoemp.be

En de goede oude telefoon
werkt ook nog : 03.481.85.70 of
0499.341.788

Goesting? Stel dan niet uit tot morgen en schrijf ons vandaag nog een kort briefje. Vooruit is de weg! Wij gaan je dan uitnodigen voor een eerste kennismaking in ons lokaal in de Statiestraat, naast de Wereldwinkel.

*Met hartelijke groet
namens de redactie van De Poemp:*

Walter Caethoven



Over foto's, illustraties en teksten

Beschikt u over foto's of illustraties die mogelijk in ons tijdschrift kunnen gebruikt worden, dan maken wij daarvan graag een digitale kopie. Neem daartoe contact op met één van onze bestuursleden (zie telefoonlijst op de slotbladzijde). Binnen de kortste tijd bezorgen wij u het origineel terug. Tenzij u het aan De Poemp wil schenken. In elk geval bedankt voor de medewerking!



“Carolusberg” te Bevel

Van varkensselectiemesterij tot coöperatief varkens K.I. station

Reeds voor de oorlog, in 1939, had het bestuur van het Provinciaal Verbond van Varkensfokkers van de provincie Antwerpen het plan om een varkensselectiemesterij op te richten. Na enkele jaren zoekwerk werd er een geschikte locatie gevonden, namelijk de “Carolusberghoeve” te Bevel.

De Carolusberg

In zijn Geschiedenis der gemeenten Kessel, Bevel, Nijlen, Emblehem en Gestel schrijft J.B. Stockmans het volgende: *Een der voornaamste eigendommen onder Bevel is het goed te Caerleberghe, thans in het kadaster en in de volkstaal gekend als Carolusberg. De oudst gekende eigenaar dd. 1460 is Hendrik van Sombeke.* In de archieven vonden we nog de volgende gegevens:

12 april 1672: Graaf Thomas van Immerseel, seigneur van Wommelghem, verkoopt voor 58.000 gulden, aan seigneur Jean Gansacker, de seigneurie van Iteghem, met de herberg en de overzet van Hillebrug, ook de hoeve van “Carolus” bevattende 24 bonniers (72 hectaren) met de windmolen van “Carolusberg” en 70 bonniers (210 hectaren) heide, 10 bonniers (30 hectaren) bossen gelegen daar tegen, onder Bevel en Nijlen, dus 312 hectaren feodalité onder de

seigneur van Hoogstraten.

18 april 1678: Met de dood van seigneur Jean Gansacker gaan de goederen over in erfenis aan zijn broer Jacques Gansacker, seigneur van Schelle en intendant van de dijken van de Nederlanden. Zijn dochter Louise-Marie trouwt met de seigneur Gaspar, Joseph de Horne, baronnet (ridder) van het Heilig Land.

23 september 1758: Hun enige dochter juffer Isabelle, Marie de Horne verkoopt de hoeve aan de Heer P.G. Truyts voor 7.806 gulden.

1775: De Heer Pierre-Gommaire Truyts, oud – almoesener van de stad Lier, verhuurt de helft van de hoeve “Carolusberg” aan Jan Aerts van Bevel.

11 april 1807 (door notaris Notel-teers):

De erfgenamen van Pierre Gommaire Truyts, te Lier gestorven op 29 maart 1806 zijn:

1) M. Gommaire Truyts – Taymans, 2) M. Guillaume Truyts, 3) Juffrouw Maria Anna Truyts, dame van het Begijnhof. Het lot A, bevattende hoeve “Carolusberg”, de hoeve onder Bevel, komt toe aan Mijnheer Gommaire Truyts -Taymans, grootouders van Madame François Schoeters van Lier. De hoeve heeft aan de familie Schoeters toebehoord tot ze in 1941 verkocht werd aan een Brusselse firma.

De Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkensfokkers

Op 24 juli 1948 werd de C.O.M.A.V. (de Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkensfokkers) opgericht. De statuten verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1948. De c.o.m.a.v. of Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse varkensfokkers kocht toen de kasteelhoeve met stallingen en 15 ha grond gelegen aan Carolusberg te Bevel. De maatschappij kwam tot stand om het Provinciaal Verbond van Antwerpse Varkensfokkers te helpen bij de oprichting van een eigen varkensselectiemesterij. Niet minder dan 225 leden of 30% van de Antwerpse stamboekfokkers werden deelgenoot van de maatschappij.

De stichters en tevens de eerste leden van de beheerraad waren: de voorzitter H. Desmedt, melkerijbestuurder Meerle, A. De Winter, zaakwaarnemer, Bevel, M. Jans, ereveeteeltconsulent, E. Van den Vonder, tuinbouwkundige, Heist o./d. Berg, J. Bax, landbouwer Weelde, samen met de heren J. Torfs, landbouwer Bevel en J. Wouters, Herentals, die als toezichters werden

aangesteld. Jos De Winter, veeteeltconsulent bij de Belgische Boerenbond, werd technisch leider en nam zijn intrek in de villa die bij de hoeve hoorde.

De stallingen van de oude hoeve werden omgebouwd en de C.O.M.A.V. startte er met de georganiseerde selectie van varkens. Elke stamboekfokker, aangesloten bij het Provinciaal Verbond van Antwerpse Varkensfokkers, ook niet-aandeelhouders, mocht biggen zenden. De eerste biggen uit de noorderkempen werden in 1949 in bakken aangevoerd via een toenmalige tramlijn tussen Hoogstraten, Oostmalle, Broechem en Lier, die in 1958 werd opgeheven. In Broechem werden de bakken overgeladen in een camionette en naar Bevel vervoerd. Later werden de biggen op het bedrijf opgehaald of door de fokker zelf gebracht. De biggen werden per vier, 2 bargaen (gecastreerde beren) en 2 zeugjes, in hokken gehuisvest. Het doel van de selectiemesterij was: het berekenen van de fokwaarde van stamboekvarkens voor mesterij-eigenschappen, meer bepaald de groei, het voederverbruik en de slachtkwaliteit. Dit op basis van de prestaties van hun nakomelingen, die afgemest werden onder uniforme omstandigheden in de mesterij. In elke provincie was er een gelijkaardig proefstation. Bevel was wel uniek, vermits het in privé handen

was. De varkensselectiemesterijen in de andere provincies behoorden toe aan het Ministerie van Landbouw. In 1963 bouwde de C.O.M.A.V. op haar terreinen, aan de linkerkant van de Carolusbergdreef, een nieuwe stal met opschrift “Carolusberg”. De villa en de niet meer gebruikte stallingen aan de rechterkant werden enkele jaren later verkocht aan de familie Jos De Winter – Broes.

Stal in onbruik

De schaalvergroting en modernisering van de selectiemesterijen in andere provincies, zoals deze in Oosten West-Vlaanderen, maakten de kleinere stations in minder varkensdichte gebieden (zoals dat in Bevel) overbodig. Zo raakte, in de jaren '90, de stal in Bevel in onbruik. In die periode maakte de kunstmatige inseminatie (K.I) opgang in de varkenshouderij. En zo verminderde de nood aan beren voor de spermaproductie op bedrijven snel. Wel bleef in Bevel intussen het beermoederprogramma lopen. In dit project werden beerbiggen van diverse bloedlijnen aangekocht, opgefokt onder gecontroleerde omstandigheden met het oog op het vaststellen van de exterieur- en productiekenmerken en uiteindelijk verkocht aan geïnteresseerde fokkers en K.I.-stations. Omwille van sanitaire en economische redenen besliste het varkensstamboek in 2007 om het

DE CAROLUSBERGHOEVE - BEGIN 20STE EEUW



beer moederprogramma te wijzigen. De stal in Bevel kwam weer leeg te staan. Hij was verouderd en vergde veel manueel werk. De beertjes blijven nu bij de fokkers zelf, die ze, mits een kostenvergoeding van het varkensstamboek, onder standaardcondities opvolgen.

K.I.- station

Door de stijgende interesse voor kunstmatige inseminatie bij varkens, startte de Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkenfokkers, in 1992, in de oude stal met het houden van beren voor kunstmatige inseminatie. In 1995 werden er een stal en burelen bijgebouwd en in 2007 liet de Comav de oude selectiemesterijstal slopen er kwam er een moderne K.I.-stalin de plaats. De hokken in deze stal zijn ruim; dat geeft meer comfort aan de dieren. In de K.I.-stallen in Bevel zitten beren van verschillende rassen: Frans Landras, Fins Landras, Engels Landras, Piétrain, Large White, Belgisch Landras. De klanten voor het sperma zijn voornamelijk varkensfokkers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Nu, in 2019, ruim 70 jaar na de oprichting van de Coöperatieve Maatschappij van Antwerpse Varkenfokkers en de start van de selectiemesterij, is "Carolusberg te Bevel" nog steeds een begrip in de varkensfokkerij in Vlaanderen.

Lena Peeters



Stal Carolusberg
1963 - 2007



Jos Bastiaens, trouw erebestuurslid bij De Poemp, is niet meer.

Het spijt ons, lieve lezeres en beste lezer, u te moeten melden dat ons erebestuurslid Jos Bastiaens, alias Jos Post, is heengegaan. Hij kon al een paar jaar de vergaderingen van De Poemp niet meer bijwonen. Wij wisten dus wat kon komen. Toch heeft het afscheid van een goede vriend ons pijn gedaan.

Jos was een ernstig en goedlachs redactielid van De Poemp. Daar vormde hij lange tijd met Hypoliet Budts en Flor Dieltjens "de groep der tachtigers." Zij kenden mekaar al sinds hun jeugd en zijn steeds goede vrienden gebleven. Zij inspireerden elkaar tot bijdragen voor ons blad en verheugden zich over de reacties van de lezers. Jos bracht vaak een amusante kijk op het Nijlen van de 19de eeuw, maar schreef even vlot over "mensen van bij ons" in de 20ste eeuw. Denk maar aan stukjes als "Mit de Bakel" (Poemp 48) en "Ivan Vorontzoff" (Poemp 21,22). Echte pareltjes!

In een stukje over de moord op pastoor De Groof in 1842 schreef Jos: "De dood bepaalt zijn tijd" (Poemp 25). Hij is nu van ons heengegaan, zijn tijd was blijkbaar "op". Maar bij De Poemp zullen wij de laatste van onze "tachtigers" niet vergeten. Aan zijn levenspartner Magda Catoor en zijn familie bieden wij onze welgemeende deelneming.

Namens de redactieploeg : Walter Caethoven.

Georges "Jos" Bastiaens werd te Westmalle geboren op 6 januari 1930. Gesterkt door het sacrament der zieken is hij op 25 juni 2019 in het Heilig-Hartziekenhuis te Lier overleden op 89-jarige leeftijd. Zijn gedachtenisprentje vermeldt fier "Erelid Heemkring De Poemp"...

Ode aan Mieke Liekens

alias Mieke Eskes

° Bevel 07/08/1869
+ Nijlen 07/01/1960 (90)



Tussen de foto's afkomstig van de opruiming in het huis van nonkel Jef Eyskens en tante Lena deze foto van "ons Mie".

Ik kan er niks aan doen... als ik Mieke terug zie, loopt mijn hart over van immense sympathie. Misschien omdat de toen reeds 68-jarige Mie getuige was bij mijn doopsel in 1937. Maar vooral om wie ze was. Daarom dus nog eens wat gegevens op een rijtje.

Hoe belandde ze in de familie Eyskens ?

Ons overgrootmoeder Rosalia Van Beirendonck (gehuwd met onze overgrootvader Louis Eyskens) had dringend huiselijke hulp nodig. Ze was 'bakel', runde een winkel met o.a. specerijen en bloem én ze moest zorgen voor haar enige, 10-jarige zoon Remi. Op haar man Louis kon ze niet rekenen, die lag zwaar ziek te bed na een val in zijn molen op de Bevelsesteenweg (molen al lang afgebroken).

Mieke Liekens

De zus van Rosalia heette Regina Van Beirendonck en woonde in Bevel (ze was getrouwd met meester Boons). Die Regina had al een meid gehad en die meid heette, jawel, Mieke Liekens. De zussen kwamen snel tot een akkoord. En even later, in 1886, werkte Mieke bij de familie Eyskens op het Nijlense kerkplein. (De rand van dat plein was toen nog volgebouwd met kleine, schamele huisjes). Meid voor het leven

Het was ook de tijd dat de 'meer begoeden' een meid konden betalen en daardoor nog wat meer "status" kregen... Het was toen helemaal niet ongewoon dat die meiden heel hun leven bij dezelfde familie bleven. Er was toen maar één uitweg om het "meidenbestaan" te verlaten : ne goeie vent vinden en trouwen !

Mieke kwam uit een echt arm gezin met een vader, Peer Liekens, die dagloner was en soms ook barbier speelde. Maar de man was niet gelukkig en ging al zijn geld opdruken in de Bevelse café's, terwijl zijn arme kinderen thuis honger leden.

Officieel werd Mieke opgenomen bij de familie Eyskens op 9 maart 1886, ze was toen 17 jaar. Mieke verdiende toen 10 fr. per maand. Ter vergelijking : een roggebrood kostte toen 30 cent. Het minste wat je hierbij kan zeggen : die familie Eyskens was niet gierig. Trouwens, haar brood en alles wat op de tafel kwam, kreeg ze via "kost en inwonen".

Toen Louis Eyskens veel te snel en onverwacht overleed, werd er een

inventaris opgemaakt door de notaris. In de akte van boedelbeschrijving (15/04/1886) door notaris Coen van Itegem kunnen we lezen :

"...de eed niets genomen of ontvreemd te hebben is ook afgelegd in de handen van de notaris door Maria Liekens, dienstmeid, wonende ten sterfhuize en in die hoedanigheid alhier tussenkomende..."

Rosalia is dan 35 jaar en Remi 11 jaar en Mieke nog steeds 17 jaar.

En dan gaat het snel. Mieke verhuist mee naar het nieuwe huis in de Gemeentestraat vlak naast het oude gemeentehuis.

Diep katholieke Remi doet wat van een getrouwde katholieke man verwacht wordt. Hij zorgt voor een nageslacht en luistert heel goed naar de pastoor : voorbehoedsmiddelen waren toen uit den boze en/of bestonden toen nog niet...

Ons Mie

Dus daarom baart Leopoldine Torfs, zijn echtgenote, 9 kinderen. Ons bomma zal heel blij geweest zijn met de hulp van Mieke. En die hulp zal Mieke consequent heel haar leven blijven geven. Nooit een woord van weerstand, altijd zichzelf wegcijferen, in alle eenvoud bescheiden blijven dienen, zeg maar zich volledig opofferen.

Maar weerstand was ook niet nodig. Heel de familie Eyskens droeg Mieke op handen. Het was en bleef altijd : "Ons Mie".

Gelooft

En Mieke had nog een andere grote steun : haar katholieke geloof. Als ze 's avonds kon gaan zitten, begon ze te breien of zat ze te bidden met de paternoster in de hand. Mieke werd 90 jaar.

Tot slot nog deze anekdote. Heel soms deed ze iets fout. Dan hoorde je haar zeggen : "Potdoeme". Dat leek wel op een vloek, maar dat was het zeker niet. Mieke zou nooit vloeken !

Luc Anthonis



Lezers schrijven

Lezer Jan Verreet berichtte ons: *“Ons moeder Anneke Verhaegen is op 21 november 2018 thuis zachtjes ingeslapen. Anneke was zonder enige twijfel een trouw lid en fervente lezeres van De Poemp en dit sedert de begindagen van het tijdschrift. Naar*

alle waarschijnlijkheid zat haar oudere broer René hier voor iets tussen. René verzorgde immers jarenlang mee de fotografie van De Poemp. In de lente van 2018 startten ‘ons moe’ en haar familie met een klein, heemkundig project. Er werd ge-

tracht zoveel mogelijk klasgenoten te herkennen op een door Anneke bewaarde klasfoto. Die werd volgens ‘ons moe’ genomen in de klooster-tuin van het Sint-Calasanzinstituut. Het project kon helaas niet volledig afgerond worden.”

Dat hopen wij met onze lezers te kunnen oplossen. Weet je wanneer de foto genomen werd? Weet je wie bij de vraagtekens behoort? Graag dan een telefoontje of e-bericht aan De Poemp, telefoon 03.481.85.70 of e-adres post@depoemp.be. Alvast bedankt!

Bij de foto:

Anneke en haar familie herkenden op de klasfoto alvast een hele groep meisjes. De vraagtekens zouden wij nog graag invullen. We beginnen, van links naar rechts, vooraan links bij Louisa Meuris uit Kessel.

1) Louisa Meuris (Kessel) – 2) Maria Huygelberghs (Leliestraat Nijlen) – 3) ? – 4) Maria Nuyts (Nijlen) – 5) Simonne Noeninckx (Nijlen, zus van André) – 6) Anna Verhaegen (ons moe) – 7) Simonne Aerts (Nijlen) – 8) Rita Heylen (Nijlen) – 9) Sonja Aerts (Nijlen) – 10) Josephine Lenaerts (Nijlen) – 11) Maria Hackselmans – 12) Angèle Vercammen (Nonnenstraat) – 13) Yvonne Dillen? – 14) Francine Van Look (Kessel) – 15) Simonne Luyten (Nijlen) – 16) Josée Brouwers – 17) Mia De Doncker (Woeringenstraat) – 18) ? – 19) ? – 20) Josée Van Tendeloo (Nijlen) – 21) Maria Van Look ? – 22) Vera Peeters (+) – 23) Rosa Aerts (+) – 24) Gerarda Verhaegen (Nonnenstraat) – 25) Mia Van Tendeloo (+) – 26) Martha Smets (Nijlen) – 27) Mariette Verrelst (+) – 28) Josée Van den Bogaert (Kessel) – 29) Agnes Aerts – 30) Mariette Van Brandt (Nijlen) – 31) Josephine Kegelaers – 32) ? Voorspoels – 33) Leontien Verlinden (Nijlen) – 34) Maria De Smet (RTV?) – 35) Lerares Maria Heylen (Nijlen) – 36)

Margueritte Kuyten – 37) ? – 38) Zuster Elvira – 39) Maria Auwers (+) – 40) Zuster Theolinda – 41) Gaby ? – 42) Aline Dillen – 43) Amelie Op de Beeck – 44) ? – 45) ? – 46) Lerares Simonne Sels – 47) ? – 48) ? Van den Broeck – 49) Erna Leysen (Bevel)





De Poemp gedenkt genegen

Anneke Verhaegen, echtgenote van Hugo Verreet, is op 21.11.2018 thuis zachtjes ingeslapen. Lezer Jan Verreet vertelt hierover meer in onze rubriek "Lezers schrijven".

Achiel Michiels is op 14 februari 2019 op 89-jarige leeftijd overleden. Achiel werd op 1 februari 1930 te Nijlen geboren. Hij was gehuwd met Renilda Knaepkens, dochter van bakkerij Sint-Jozef te Nijlen. Renilda is nog steeds een trouwe lezeres van De Poemp.

Maria Van de Vel was de echtgenote van Pieter Mees. Zij werd op 26 juli 1930 te Herentals geboren en is zachtjes van ons heengegaan in het ZNA Hoge Beuken te Hoboken op 17 februari 2019. Maria was een trouwe lezeres van ons tijdschrift.

Maria Stabel, eveneens een trouw lid van onze heemkring, is op 13 juni 2019 overleden in het woonzorgcomplex Pniël te Pulderbos. Maria werd te Nijlen geboren op 7 november 1926 en is op 92-jarige leeftijd van ons heengegaan. Wij zullen haar blijven herinneren als een lieve, sociale vrouw.

Mathildis Verstreepen is op 15 juni 2019 in de gezegende leeftijd van 98 jaar overleden. Zij werd op 21 mei 1921 in onze gemeente geboren en was een trouw lid van De Poemp.

Marc Van Dessel, geboren te Lier op 6 oktober 1956, was schrijnwerker-meubelmaker en echtgenoot van Agnes Rohart. Hij overleed na een kortstondige ziekte in het Heilig-Hartziekenhuis te Lier op 7 juli 2019. Welgemeende deelneming aan de familie van deze trouwe Poemplezer.

Graag een overlijdensbericht...

Onze heemkring gedenkt genegen de trouwe lezers van wie we afscheid moesten nemen. Wij zouden het daarom waarderen, mochten wij van de nabestaanden een overlijdensbericht en gedachtenisprentje ontvangen op het adres De Poemp, Zandvekenvelden 12A, 2560 Nijlen. Dank U!



Hernieuwde u uw abonnement 2019 al?



Bijna al onze lezers hebben hun abonnement 2019 op De Poemp betaald. Bedankt, beste mensen! Een deel leden hadden hun lidnummer nochtans verloren, en vroegen het per telefoon aan Jos Thys (03.411.21.98) of Walter Caethoven (03.481.85.70).

Mocht, lieve poempist(e), ook uw lidnummer zoek zijn, dan zullen Jos of Walter u gaarne helpen. Wij wachten al op uw telefoontje!

*Stortingen voor het abonnement 2019 graag op volgend adres:
Heemkring De Poemp - Kapellebaan 32 - 2560 Nijlen
Banknummer : BE16 1030 5370 9574
Mededeling : ABO 2019 - Lidnummer :*



Mon Keuleers, de man van duizend Kempense foto's



Mon Keuleers

Uitgerekend op de plaats in de Kesselse heide waar in 1943 onze monumentale betboom “voor de stook” jammerlijk geveld werd, plantte de gemeente in november 2018 een vredesboom (zie Poemp 99). Dat bracht de redactie terug bij een zeldzame foto van de betboom, voor WO II genomen door Mon Keuleers, en bereidwillig ter beschikking gesteld van De Poemp door zijn zoon Hugo (zie Poemp 60). Wij vroegen Hugo of hij nog andere foto's van de betboom had. Toen bleek dat hij bijna duizend negatieven ofte “clichés” uit het ondertussen historische fotoarchief van zijn vader zorgvuldig bewaarde.

Fietsende Kempense fotograaf

Frans Florimond, alias Mon Keuleers, werd geboren in 1908 in Putte. Hij huwde in 1933 met Margriet Driessens. Op dat ogenblik bezat hij al een deugdelijk fototoestel: “Eastman Kodak Co, Rochester, New-York”. Hij ging per fiets gans onze Kempen (en verder!) verkennen. Kerken, molens, kapellekens, boerderijen... werden door hem vanaf circa 1930 op 6X9 cm-negatieven vastgelegd. Maar ook familieleden, vrienden, koersen... werden met de Kodak gefotografeerd. Albert Van Houtven, een bekende Nijlense fotograaf, ontwikkelde de filmpjes voor Mon. De negatieven werden, één voor één, versneden op het formaat 6 x 9 cm en bewaard in stevig-ingebonden schriften. Het vernuftige insteekstelsysteem werkte zonder lijm.

Het gaat allemaal voorbij

Zoon Hugo Keuleers mocht af en toe met de fiets mee op fotojacht. Maar vader had nog andere hobby's. Zo was hij souffleur bij de gemengde toneelgroep van de Nova. Rik Vervloesem was er regisseur.(1)



Foto boven : het fototoestel van Mon Keuleers dat de tand des tijds overleefde dank zij de zorgvuldige bewaring van zoon Hugo.

Foto Rechts : de negatiefboeken van Mon Keuleers, goed voor meer dan duizend Kempense plaatjes.



In 1964 kreeg Mon een hersenbloeding. Wij vermoeden dat hij hierdoor stopte met fotograferen. Mon Keuleers overleed in 1985. Zijn fotoarchief van duizend negatieven staat De Poemp, anno 2019, probleemloos ter beschikking. Onze welgemeende dank aan zoon Keuleers!

Walter Caethoven

(1) Maar dat is een ander verhaal, waarop wij graag zouden terugkomen. Wie van onze lezers weet er meer van?



Een greep uit het foto-archief Keuleers:

Links,boven : Kasterlee molen 1949; links onder : molen Herenthout 1948; rechts boven : Nijlen, J.E.Claeslaan, 1948; rechts midden : pastorie Nijlen, 1936; rechts onder : Lier markt, dertiger jaren.

Drukvoorbereiding : Walter Caethoven.

Waar is de tijd ?



Juffrouw Dillen

Als pas afgestudeerde kleuteronderwijzeres kwam ik op 1 december 1952 naar de school van de Zusters van Sint - Calasanz in de Nonnenstraat in Nijlen. Het was de tijd dat de kleuterklasjes nog overbevolkt waren. In mijn eerste jaar daar als kleuterjuf had ik na Pasen zo maar eventjes 70 kleuters in de klas. Het waren toen nog geen leuke tafeltjes met passende stoeltjes ... nee, het waren houten schoolbanken, waarvan op het einde van elke trimester de voettrede grondig met vim moest geschrobd worden om alle sporen van kinderschoentjes te wissen. En op die banken zaten ze soms met vier pagaddertjes. Gelukkig waren de Nijlense kleuters in die tijd

allemaal brave gehoorzame meisjes en jongetjes.

In de winterperiode had ik mijn handen meer dan vol met jasjes aan en uit te doen; knopen door knoopsgaten te duwen en ritsen op en neer te trekken. Zwijgen we dan nog maar van het helpen aantrekken van handschoenen met vingertjes . Gelukkig waren er ook kinderen met wanten, daar moest alleen het duimpje in het juiste "pijpe" gestoken worden. Ik heb vele herinneringen aan die mooie tijd , ook al heb toen ik menigmaal gesakkerd op de zwarte kolenstoof, die ik op de koude dagen elke dag moest aansteken. En dat ding moest ook blijven branden...dus regelmatig het dekseltje lichten en een kit kolen in het "duveltje " storten.

Gedurende 17 jaren heb ik talloze Nijlense kleutertjes mogen bijstaan in hun eerste schooljaar. Knippen, plakken, dansen, versjes declameren, vouwen, weven en zoveel meer stond toen op het programma. Vele kleutertjes hebben bij mij in het klasje gezeten...bij Juffrouw Dillen. Eerst in de Nonnenstraat, zelfs een jaartje aan de pomp naast de Gildezaal en daarna op de Broechemsesteenweg. Soms kwam een schoolfotograaf langs. Het is heerlijk om nu in mijn oude schoolfoto's te duiken en te kijken naar al die foto's. Honderden herinneringen komen dan naar boven, maar ook vele vragen. Wat is er van mijn kleuters van weleer geworden ? Zijn ze gelukkig ? Hebben ze het gemaakt in het leven ? Af en toe



kom ik wel eens een oud-leerlingetje tegen. Het verbaast mij dan telkens dat ze mij na al die jaren nog herkennen. Ik zelf herken hen niet altijd direct, maar met wat hulp gaat wel vlug een lichtje op.

Het waren mooie tijden, tijden die niet meer terugkomen. Gegroet lieve kleuters van weleer. Het ga jullie goed.

Juffrouw Dillen.

Volgende maal komt het schooltje op de Broechemsesteenweg aan de beurt.



Bloem tussen bloemen



De overbevolkte kleuterklas van Juffrouw Dillen

Op 1 december 1952 kwam de pas afgestudeerde Juffrouw Julia Dillen meteen in een overbevolkte kleuterklas in de school van de Zusters van Sint-Calasanz terecht. Op deze door Juffrouw Dillen zorgvuldig bewaarde klasfoto tellen we 46 leerlingen. Een respectabel aantal, waarbij wij de toevallig afwezige kindjes nog moeten rekenen.

Juffrouw Dillen herkende na 67 jaar voor ons op de foto, van voren naar achteren en van links naar rechts, heel wat leerlingen:

Voorste rij : Godelieve Rombouts – Verhaegen – Celine Dillen – Nicole Buyens – Lizette Pappens – Meuris

Rij 2 : ? – Marie-Josée Vranckx – Simonne De Groot – Mariette Dierckx – Nicole Dillen – lege plaats – lege plaats – lege plaats

Rij 3 : ? - ? – Wivina Peeters – Gitta Van der Hoeven – Josephine Janssens – lege plaats – Cavens - ?

Rij 4 : Mariette Janssens - ? – Diels – Hilda Van Tendeloo – kachel – Derboven – Dieltjens - ? - ?

Rij 5 : ? - ? - ? – Luyten – Rosa Hens - ? – lege plaats - ? - ?

Rij 6 : ? – lege plaats – Jacqueline Horemans – Simonne Henderickx – Francine Van den Broeck – lege plaats - ? – ?

Achterste rij : ? - ? – Magda Claes - ? - ? - ?

Wie kent de kindjes met een ? nog? Graag dan een seintje aan De Poemp (03.481.85.70) of aan Juffrouw Dillen (03.481.70.96)!

Met
hartelijke
dank

De Poemp dankt hartelijk:

- de fam. Lode Van Dessel voor een digitale kopie van de postkaarten van wijlen Lode;
- Luc Bastiaens voor de bundel "Boerenkrijg" van wijlen zijn vader Jos;
- Luc Anthonis voor zijn redactionele bijdrage over Mieke Liekens;
- Velma Van Schil voor de schenking van boeken en brochures;
- verschillende lezers die ons met navraag en foto's hielpen.



Mensen aan De Poemp

Ludo Van Gestel
erelid

Priscilla Buermans, 03.411.11.36

Walter Caethoven, 03.481.85.70

Hendrik Claes, 03.481.82.58

Frans Lens, 03.480.04.81

Lena Peeters, 03.481.73.99

Jos Thys, 03.411.21.98

Pol Van Camp, 03.481.74.38

Marc Verreydt, 03.480.73.16



OPENLUCHTSPEKTAKEL OP HET KERKPLEIN VAN NIJLEN

Herbeleef de gouden jaren '50!

Diamant! 't Steentje van de Kempen

Voorstellingen op

vrijdag 27 september '19 om 20u00 en 21u45

zaterdag 28 september '19 om 20u00 en 21u45

zondag 29 september '19 om 20u00

*U kan uw kaartjes tijdens de normale openingsuren
kopen aan de balie van het gemeentehuis te Nijlen.*

Via internet kan ook : www.diamant2019.be



Werkten mee aan dit nummer :

Redactie : Priscilla Buermans, Walter Caethoven, Rik Claes, Frans Lens,
Lena Peeters, Jos Thys, Pol Van Camp, Marc Verreydt

Fotografie : Walter Caethoven (telefoon 03.481.85.70)

Tekeningen : Dirk Liekens, Marc Verreydt

Grafische vormgeving en zetwerk : Walter Caethoven

Eindredactie : Rik Claes



Je kan onze "Poemp" ook op het internet vinden. We beschikken over een eigen, volwaardige webstek. Het adres is: www.depoemp.be . En natuurlijk hebben wij ook een e-postadres: post@depoemp.be

Uitgegeven met de steun van
Kempens Karakter en de Vlaamse Overheid.



© 2019 - Heemkring Davidsfonds Nijlen

Nieuwe abonnementen:

Stort 7 Euro op rekening BE 16 1030 5370 9574 van
Heemkring De Poemp Nijlen met vermelding van
naam, adres en "abo Poemp".



DE POEMP □ DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
HEEMKRING DAVIDSFONDS NIJLEN □ 25-STE
REEKS □ NR. 101 □ ZOMER 2019 □ V. U. : WALTER
CAETHOVEN - ZANDVEKENVELDEN 12A - 2560 NIJLEN