

De Poemp



DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT HEEMKRING DAVIDSFONDS NIJLEN

NUMMER 107 □ 10-11-12/2021 □ P309458 □ AK 2560 NIJLEN1



KESSEELSE HEIDE - 19 NOVEMBER 2014 - DE HERFST LAAT ZICH VAN ZIJN MOOISTE KANT ZIEN
(FOTO JEANNINE THYS)

Herfstbladeren

*Moede blaren rits 'len van de bomen.
Hullebrug is weer tot rust gekomen*

*'t is weer voorbij die milde zomertijd.
Wanneer gewas en dier zo goed gedijt*

*De momenten van mijmeren zijn nu daar.
Kom in mijn boot die ik tot de einder vaar*

Nethe - Mijmeringen door Danny Claes

Soldaten in 't Goor

Wij schrijven 1939. Iedereen leeft met angst, het wordt oorlog!

Gevolg: algemene mobilisatie. Iedere jonge kerel die een geweer kon vasthouden moest zich aanmelden bij het leger... En zo begint het waar gebeurd verhaal van soldaten in 't Goor.

Stel je even voor: je woont in één van de afgelegen huisjes in 't Goor. Het is schemerdonker, binnen enkel licht van een petroleumlamp. Met z'n drieën rond de Leuvense stoof: Moeder Maria Van Weert (Mit Van de Pinder) en haar twee dochters Emma en Julia. Plots wordt er op de deur geklopt. Een officier van het Belgisch leger, vergezeld van twee soldaten! "Jullie moeten deze soldaten opnemen in uw huis!"

Ons moemoe, aldus kleindochter Marita, was van de hand Gods geslagen. Ja, maar ik ben hier met mijn twee dochters. Niks te maren, bevel is bevel, aldus de norske officier. Daarenboven, jullie hebben een hooizolder, en die is enkel langs buiten bereikbaar: dus jullie zijn veilig. Buurman Suske Engelen kreeg ook twee soldaten op zijn dak.

De aan Mit Van de Pinder toegewezen soldaten hadden het er best naar hun zin. Wat wil je, twee jonge meiden in huis! Maar ons moemoe hield alles goed in 't oog. Soldaat of niet; om 10 uur 's avonds op zolder. En de ladder waarmee jullie naar boven gaan, binnentrekken... want je weet maar nooit. En het is nog veilig ook! Daarenboven, een goeie 300 tot 400 meter verder, was er een café-winkel bij "Wiske van de Joppe". En, als soldaten samenzitten, dan weet je het wel.

Onze soldaten kwamen van Adegem in Oost-Vlaanderen. Als ze onderling aan het praten waren, had onze familie het lastig om hen te verstaan! Adegems is wat anders dan Kessels of Nijlens! Vrij plots was het inpakken en wegwezen: de vijand kwam steeds dichterbij.



Foto genomen tijdens de mobilisatie in 1939 aan het huisje in 't Goor.

Twee soldaten : Jules Pauwels, Louis ...?

Vrouw met witte schort : Maria Van Weert (Mit Van de Pinder)

Rechtstaande, rechts : dochter Bertha Van de Velde

Zittend : dochter Julia Van de Velde

Het is nu echt oorlog, omzeggens iedereen is op de vlucht. Het leek wel of heel de Kempen in paniek was, ook ons moemoe en haar dochters. Allen richting zee. Ons moemoe had het adres van één van onze soldaten: Jules Pauwels uit Adegem. Na enkele dagen op de boerderij, leek alles toch uitzichtloos.

Zoals velen keerden ze terug naar de Kempen, naar hun huisje in 't Goor.

Het contact met Adegem verwaterde: nog wel eens een kerst- en nieuwjaarskaartje... en dat was het dan. Wat overblijft, en dit tot in lengte van jaren, zijn de vele herinneringen aan een toch wel bewogen tijd.

Met dank aan wijlen Maria Van Weert (Mit Van de Pinder) en kleindochter Marita Vercammen voor alle info.

Miel Lens.

De vallei van de Lindekensbeek, een oase van rust!



Vanuit d'Elzen, met zijn wuivende canadapopulieren, wandelen we richting dorp.

De Rottebeek ontspringt in het park van het Kesselhof aan de Bogaertsheide en vloeit dan door d' Elzen oostwaarts om af te wateren in de Grote Nete. De beek dankt haar naam aan het rotten van vlas.

Midden in het bos is de betoverende poel, de favoriete stek voor libellen, vlinders en andere waterdiertjes.

De beemden of de “bemmekes” zijn gekend voor hun elfurenbloempje, bosanemoontje en speenkruid. Het “plaske” met het ruisende riet, de gele lis en de dotterbloem.

De Lindekensbeek, in de volksmond “het leupeke” ontspringt in het hoger gelegen veld achter de Muizenhoeve aan de Nieuwe Bevelsesteenweg en vloeit haast in rechte lijn naar de Grote Nete.

In het gedeelte van de Lindekensbeek tussen de Grote Nete en de Bartstraat ligt “de Kil,” de plaats waar genoemd vroeger bootjes gelost en geladen werden.

Ook de steen voor het bouwen van de kerk zal wel allemaal langs daar zijn aangevoerd.

Een ander bewijs dat hier steen werd aangevoerd en zelfs bewerkt, leert ons het toponiem “den bickeleir” (=steenkapper). Zo werd het land of de beemd ten zuiden van de beek genoemd.

In de 19de eeuw was er een voorstel om de Lindekensbeek te verdiepen, opdat de vloed op de Nete tot achter de kerk zou komen.

Er is zelfs een tijd geweest, dat door de bewoners van het dorp water geschept werd uit de beek om de was te doen.

Aan de Lindekensbeek zijn we 4 á 4,5m boven de zeespiegel. We wandelen verder langs het Gasthuisstraatje naar het dorp. De kerk ligt ca 11 m boven de zeespiegel.

Marc Verreydt

Informatie: Frans Lens

KWB Bevel blaast 60 kaarsjes uit

De Kristelijke Werknemersbeweging of kortweg KWB, is een christelijke socio-culturele vereniging voor werknemers. KWB heeft haar wortels in de jaren dertig van vorige eeuw. Ergens in de loop van 1961 kreeg toenmalig pastoor Louis Witvrouwen het bezoek van Louis Verberkt, met de vraag om ook in Bevel een afdeling te stichten. Louis Verberkt was een nationaal afgevaardigde en een kwb'er in



Flor Van den Eynde - Jos Verlinden - Pastoor Witvrouwen - E.H. Louis Van den Eynde
Jos Van den Eynde - Jos Van Looy.

In oktober 1961 gingen ze aan de slag met als dagelijks bestuur: Proost: pastoor Witvrouwen – voorzitter: Emiel Daems – ondervoorzitter: Alfons Van Doninck – secretaris Louis Verhaegen (is nog steeds lid) – schatbewaarder: Pieter De Win – raadslid: René Lembregts. Dit werd aangevuld met 5 wijkmeesters : Albert Torfs – Jules Brems – Jozef Van Looy – Edmond Van Eggel-poel en Frans De Winter.

Het eerste punt op hun programma was per twee een bezoekje te brengen aan de inwoners van Bevel met het doel leden te werven. Op 28 november 1961 richtte de kwb een eerste voorlichtingsavond in met als thema "De Wegcode". Die had veel succes. Op de eerste algemene vergadering op 5 december 1961 waren er 34 aanwezigen. In januari 1962 telde kwb Bevel al 60 leden en een maand later stond de teller al op 73. In het begin bestonden de activiteiten meestal uit debat- of voorlichtingsavonden. Later werd ook al eens een sportavond ingericht. In de zomer van 1962 stonden twee dagreizen op het programma; één voor het gezin en één enkel voor de mannen. Op 23 en 24 september 1962 toerde een treintje, een overblijfsel van expo 58, door Bevel. De ticketjes werden vlot verkocht en de kas werd zo goed gespijzigd. Op 28 september 1962 werd "de dag van kwb" georganiseerd. In de namiddag was er poppenkast voor de kinderen en 's avonds de eerste jaarvergadering voor de leden.

hart en nieren. Pastoor Witvrouwen nam het verzoek aan en ging op zoek naar mogelijke kandidaten. Na enkele weken kreeg hij een groepje mannen die enige interesse hadden bijeen. In het toenmalige parochiezaaltje, of soms bij één van hen thuis kwamen ze enkele malen samen onder de leiding van Louis Verberkt. Er werd aan hen uitgelegd hoe ze de stichting best zouden aanpakken en wat ze zoal konden organiseren voor de leden. Na enkele samenkomsten werd dan beslist om in Bevel een kwb-afdeling op te richten.



Staande van links naar rechts
Jef De Win - Frans Van den Eynde - Miel Daems
(voorzitter)- Frans Geens - Frans De Winter
Zittend van links naar rechts
Jos Van Looy - Flor Van den Eynde - Jules Brems.

Wat ook vele jaren een succes kende, was de aankoop van potgrond. Deze werd in vrij grote massa door de kwb aangekocht en kon dan tegen een zeer voordelige prijs aangeboden worden aan de leden. Toen enkele jaren later in grootwarenhuizen en tuincentra deze grond tegen lagere prijzen te koop was, moest de kwb noodgedwongen met deze activiteit stoppen. In de jaren '80 van vorige eeuw werd er ook enkele malen een hobbytentoonstelling ingericht. Bevelaars konden hier bezoekers laten kennis maken met hun hobby of verzameling. Deze organisatie vergde veel werk en bracht weinig geld in de kas. Na enkele jaren werd besloten ermee te stoppen. Ook in de tachtiger jaren richtte kwb, samen met andere Bevelse verenigingen, "Spel zonder grenzen" in. Het was een competitie tussen Bevelse straten en wijken, die plaatsvond op de terreinen van FC Bevel.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de fietszoektocht. Enkele decennia geleden was dit een ééndaagse

zoektocht. Later werd de zoektocht over twee maanden, nl. juli en augustus, gespreid. Ieder jaar groeit het aantal deelnemers. Zo ging het ook de wandelingen: wat aanvankelijk begon met "eenwandelmeeedag" rond 11 november, is uitgegroeid tot deelname aan het FALLOS, het wandelcriterium van kwb, met ieder jaar bij mooi weer rond de duizend wandelaars.

Met wisselend succes richtte de kwb ook enkele jaren "De Bevelse kroegentocht" in. Ook zorgde zij voor optredens in de parochiezaal van o.a. Willem Vermandere, Bart Herman, Barbara Dex, Miek en Roel en The Original Jukebox Heroes.



Foto genomen bij het optreden van Freddy Breck in de parochiezaal

Jul Rottiers - Frans Nauwelaerts - Jos Van Looy
- Freddy Breck - Flor Van den Eynde
Miel Deams - Fons Van Doninck.

Activiteiten die jaarlijks op hun programma staan zijn:

- De wandeluitstap met de bus. Het begon als een uitstap om te gaan langlaufen, maar daar er sommige winters geen sneeuw viel, werd overgeschakeld naar een jaarlijkse wandeluitstap ergens in België.
- Ledenavond.
- Een stadsbezoek. Zowat alle Belgische steden stonden op het programma, sommige werden zelfs al meermaals bezocht.
- De kaas- en wijnavond.
- De kooklessen.
- Het kaartcriterium.

In 2011 werd in de parochiezaal het 50-jarig bestaan gevierd met een overzichtstentoonstelling en een feestmaal waarvoor de leden konden voor inschrijven.

Na de eerste voorzitter: Emiel Daems werd de taak vervolgens waargenomen door Albert Van Doninck, Alfons Nijs, Willy Horemans, Peter Van den Eynde, Roger Verhoeven. Op dit ogenblik is Hans Boeckxstaens voorzitter.

Welke festiviteiten er zullen georganiseerd worden rond het 60-jarig bestaan van KBW Bevel zal afhangen van de evolutie van de coronapandemie.

Met dank aan kwb Bevel voor de info en de foto's.

Lena Peeters

Boek over diamantgeschiedenis gelanceerd



Het boek kan je kopen via info@kempenskarakter.be

Telefoon 014 21 97 00. Het boek kost 24,95 euro.

Het boek "Schitterend Geslepen, Het Kempense diamantverleden onder de loep" is op vrijdag 10 september feestelijk gelanceerd in het Kempens Diamantcentrum in Nijlen. Dit boek vertelt het verhaal van meer dan een eeuw diamantbewerking in de Kempen. Dankzij de verhalen van diamantbewerkers krijg je een unieke inkijk in het leven zoals het toen was. Je leest een verhaal van vakmanschap, welvaart en plezier. Maar het vertelt ook over de zwarte kantjes. En het is een uitnodiging om bijkomend onderzoek te verrichten naar het diamantverleden van de streek.

Het verhaal van een veertigtal getuigen staat centraal. Deze vrouwen en mannen zijn geboren in verschillende dorpen en op verschillende tijdstippen. Ze zijn allemaal getuigen van de diamantgeschiedenis: als (kind van een) slijper, zager, snijder, versteller, entrepreneur, fabrikant of fabriekseigenaar.

Dit boek is een initiatief van erfgoedcel Kempens Karakter en Briljante Kempen. Vzw Briljante Kempen is een dynamische samenwerking tussen de gemeenten Nijlen en Grobbendonk en Kempens Karakter. De vzw wil het diamantair erfgoed van de Antwerpse Kempen inventariseren, registreren en ontsluiten.

Liers monument zorgt voor eerherstel van Cathelyne Van den Bulcke, vermeende heks

Beste lezers,

De val van Antwerpen, 17 augustus 1585, betekende het begin van een strenge, bloederige en wraakzuchtige contrareformatie. De Zuidelijke Nederlanden verkeerden in desolate toestand: economisch en fysiek uitgeput door de Tachtigjarige Oorlog. Van de Gouden Eeuw van Antwerpen was geen sprake meer. Ook onze contreien bleven niet gespaard van de terreur en tragedie die de nasleep van de oorlog met zich meebracht. Ook Lier werd een lot van hongersnood en economische wanhoop beschoren.(1) In tijden van wanhoop, angst, nood en woede doen mensen wat mensen het beste kunnen; met de vinger wijzen. Een schuldige zoeken, een zondebok vinden om die op te zadelen met de schuld van al hun leed. De angst van het volk voor bovennatuurlijke verschijnselen in combinatie met de angst van de Kerk voor ketterij creëerden een gezamenlijke zondebok: de heksen. In de jaren 1590 barstte er dan ook een periode van grote heksenvervolgingen los (2).

Zoals mijn opa in de Poemp nummer 70/71 reeds vermeldde, werden er in het jaar 1589-1590 in Lier maar liefst zeven mensen beticht van hekserij. Onder hen waren de Nijlenaars Lysbeth Stryckaerts, Anneken Faes Brosis, Anna Cops, Hans van Ballaer en zijn moeder Cathelyne Van den Bulcke. Het is die laatste die het einde inluidde van de Lierse heksenvervolgingen.

Reeds in november 1990 verscheen het trieste verhaal van de Nijlense Cathelyne Van den Bulcke in de Poemp. Gepijnigd, gemarteld en gebroken gaf



Het gemeentebestuur van Lier en het gemeentebestuur van Nijlen werden vertegenwoordigd door (v.l.n.r.) schepenen Luc Luyten, burgemeester Paul Verbeek, burgemeester Frank Boogaerts, schepenen Rik Verwaest.



de verzwakte Cathelyne toe aan de wensen van de beulen van de vierschaar. Onder dwang bekende ze geslachtsgemeenschap met de duivel, voor wie zij een eigen naam had: Moonvaeyer ofwel Vadertje Duivel. Deze bekentenis tekende haar doodvonnis. Op 20 januari 1590 werd een gewurgde Cathelyne verbrand op de grote markt van Lier (4).

Ruim vier eeuwen later werd er een gedenksteen geplaatst op het marktplein van Lier toen dat onderhoud onderging. De zogenaamde heksensteen moest een gedenkteken zijn op de plaats waar de laatste Lierse heks verbrand was. Nu, ik begrijp dat dit gebaar goed bedoeld was. Maar is het niet ongepast om te zeggen dat er een heks verbrand werd, in plaats van een onschuldige, gemartelde vrouw? De tekst stuitte tegen de borst: het Comité Eerherstel voor Cathelyne heeft zich dan ook jaren ingezet om deze misvatting recht te zetten. En nu, eindelijk, na 431 jaar, werd er eerder dit jaar een eerherstel uitgesproken en in oktober van dit jaar werd de beruchte heksensteen vervangen door een monument dat eer doet aan de moed van Cathelyne. Ondanks de folteringen, ondanks haar verzwakte toestand en ondanks de druk van de vierschaar vond zij de kracht om geen verdere namen te noemen. Haar stilzwijgen heeft levens gered en maakte een einde aan de Lierse heksenvervolgingen. Het nieuwe monument op de markt van Lier luidt nu "Cathelyne Van den Bulcke uit Nijlen werd hier verbrand als heks (+20/01/1590). Door haar moed stopte de Lierse heksenwaan" (5).

Ik weet niet of u het is opgevallen, maar ik gebruikte in dit stukje niet het woord heksenwaan. Dat is omdat ik denk dat Cathelyne een einde heeft gemaakt aan de Lierse vervolging van mensen die beschuldigd werden van ge-

slachtingsgemeenschap met de duivel en van tovenarij. Ik denk niet dat er een einde is gekomen aan de heksenwaan. Heksenwaan bestaat ook vandaag de dag nog wel degelijk. Worden vrouwen vandaag niet nog steeds als heksen “gewaand” wanneer zij het glazen plafond willen doorbreken, niet in het stereotiepe plaatje passen of van zich af durven te bijten? Worden vrouwelijke politici, topdokters, feministen, of vrouwen die hun mond durven gebruiken, niet nog steeds aangewezen als schuldenaar? Worden zij niet nog steeds heks genoemd? U moet maar eens een kijkje nemen en de opmerkingen lezen bij een artikel op een nieuwssite of op Facebook. Nu kan u misschien denken dat dit vergezocht is, maar als u de definitie van het woord heks opzoekt op Encyclo, dan krijg je alleen maar negatieve bepalingen. Vrouwen worden nog steeds heksen gewaand. Er is slechts één definitie die ook op mannelijke heksen slaat. Volgens die definitie werden mannelijke heksen echter vaker tovenaars genoemd. Natuurlijk is het dan ook mijn plicht de definitie van tovenaars onder de loep te nemen. Deze luidt ongeveer hetzelfde; iemand die kan toveren, een beoefenaar van de zwarte kunsten, maar ook iemand die iets wonderbaarlijks verricht (7). Toch wel een schril contrast met boos, nijdig wijf.

Ik denk dat bovenstaand voorbeeld ook perfect de reacties op vrouwelijke emancipatie weergeeft. Door sommigen worden vrouwen en mannen als evenwaardig beschouwd

en luidt de definitie dus hetzelfde, door sommigen worden vrouwen gezien als een totaal andere soort en door nog anderen worden ze gezien als boze wijven. Zelfs nu, in de 21ste eeuw, vier eeuwen na de dood van Cathelyne, streven vrouwen nog steeds naar eerherstel van hun geslacht. Zelfs nu vechten vrouwen nog voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Jammer genoeg zijn ze er nog lang niet. Maar het eerherstel van Cathelyne zorgt toch weer voor dat stapje dichterbij, geeft toch weer dat sprankeltje hoop dat de mensheid ooit uit rechtvaardigheid zal handelen, en zich niet meer zal laten leiden door angst en woede. Daarom ben ik dankbaar voor dit monument, voor dit eerherstel. Elk stapje vooruit, is beter dan stilstand.

Cédrique Caethoven.

VOETNOTA'S

- 1 Porteman Karel en Mieke B. Smits-Veldt. *Geschiedenis Van De Nederlandse Literatuur, Een Nieuw Vaderland Der Muzen*. Bert Bakker, 2008. p. 133.
- 2 + 3 Caethoven Walter. “Waren Cathelyne Van Den Bulcke en Anneken Faes echte heksen?” *De Poemp*, no.70/71, 2011, pp. 14–15.
- 4 Caethoven Walter. “Nijlense ‘heksen’ slachtoffer van barbaarse vervolging.” *De Poemp*, 21/22, nov.1990, pp. 15–18. 1
- 5 Milio Luc. “Monument in Lier zorgt voor eerherstel vermeende heks.” *VRT Nieuws*, 10 okt. 2021, <https://doi.org/https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/10/monument-in-lier-zorgt-voor-eerherstel-vermeende-heks/>. Geraadpleegd op 25 okt. 2021.
- 6 <https://www.encyclo.nl/begrip/heks>
- 7 <https://www.encyclo.nl/begrip/tovenaars>



Hallo, hallo?

Alles heeft een begin, de eerste trein door het dorp, de eerste fiets, de eerste auto, de eerste radio, tee-vee..., noem maar op. Zo brak ca. 1930 de telefoon door. Zonder telefoongids werkt dat ding niet, vandaar dat er al vlug een lijst gepubliceerd werd : de nummers waren een stuk gemakkelijker te onthouden en het waren er niet zo veel. In de eerste (?) telefoongids van 'Berlaer-Lier' lezen we:

"Om aansluiting te bekomen met een abonent van Berlaer-Lier vormen de abonenten van Lier het nr 409 95. Aan de telefoniste die antwoordt, vragen zij het verlangde nummer."

Ja, zo ging dat in die goeie ouwe tijd!

Aangesloten Kesselaars met hun nummer:

- 3 Andries Constant, bouwmaterialen
- 153 Café In de Ton, Claes, Dorp 296
- 109 Celen Aug., aannemer
- 151 De Groof J., handelaar Kessel-dorp
- 144 Dockx D., bakker
- 148 Bendel Pr., doctor in de geneeskunde, dorp 47
- 27 Homans V., doctor in de geneeskunde

- 41 Gemeentebestuur Kessel
- 83 Heylen Fr., velomaker
- 94 Heylen R., vervoer
- 111 Keersmaekers L., handelaar
- 56 Kegelaers en zonen, bouwmaterialen
- 17 Luyten A., handelaar
- 26 Peeters-Mennen, Goorhof
- 141 Schaalje F., elektriek en Butagas
- 115 Van der Voort F., kleerm. Vlaamsch Huis
- 13 of 18 ? Van Hove J. moto's, vélo's
- 11 Van Loock L., brouwer
- van Zuylen van Nyevelt baron J. (Lierre 400 31)
- 66 Van Reeth Arthur, Hooge Heideww

In Bevel waren volgende personen aangesloten:

- 63 De Winter A, Dorp
- 44 Hermans A., boter, eieren, Dorp
- 118 Marien Frans, aannemer-metser
- 43 Onsia L., kiekens en wild.
- 90 Van Diest F., Bloemenlust
- 54 Verbeeck Edmond, Steynenhof.

Aantal aangesloten telefoons in

BEVEL : 6 - GESTEL : 3 - NIJLEN: 18 - KESSEL: 20

En het laagste nummer in zone “Berlaer-Lier” ?

Het gemeentehuis van ... GESTEL met nummer 1 !

Frans Lens

Verdwenen Lourdesgrotten en andere grotkapelletjes

*De grot van de familie Van Herck,
Statiestraat 10 te Nijlen*



Bea Van Herck vertelt:
Deze grot stond in onze tuin Statiestraat 10 (nu Carrefour), helemaal achteraan tegen de Kapellebaan. De grot werd tussen 1930-1934 gebouwd. Opzij kon je meteen de trap naar boven nemen en kwam je aan de achterkant van de grot op een platform. Haar grootvader Constant Van Herck trouwde te Massenhoven op 26 mei 1903 met Anna Joanna Schoofs, geboren te Oelegem op 16 februari 1880.

In 1964 is de grot met dynamiet opgeblazen. Toen is er het grootwarenhuis "Sema" gekomen.

*Wie kent de
Lourdesgrot in
Bevel nog?*

In 1934 liet Zuster Etienne in de tuin van het klooster achter de school een grote Lourdesgrot bouwen. In 1965 werd de grot afgebroken om plaats te maken voor 3 nieuwe kleuterklassen.



Bevel (prov. Antw.) — Klooster der Zusters van Sint J. Hart (De Grot)

uit de postkaartcollectie van Lode Van Dessel

De Lourdesgrot aan de Molenvaartstraat te Nijlen

De grot aan de Molenvaartstraat 31, vroeger de Bist. Deze grot is omstreeks 1953 gebouwd met de stenen van de oude brug over de Nete aan "het veer" (Goormans), die toen is opgeblazen. Ze zijn aangevoerd met een handkar door de familie Lenaerts. Alfons, geboren te Geel in 1904 en zijn vrouw Maria Theresia Gyesbregths, ook geboren te Geel in 1906, woonden op de Bist 34. Zij waren gekend als Treske en de Poke van Geel. Deze grot is omstreeks 1982 afgebroken.



Uit de postkaartcollectie van Alfons Lenaerts

De Lourdesgrot aan de Bremweg te Nijlen



Het grotteke aan de Bremweg 16 te Nijlen, dat de familie Schelkens-Verhaegen samen met Charles Verhaegen afbrak in 1999 toen dit deel van zijn grond verkaveld werd. De hal van hun huis staat nu waar 't grotteke stond. Charles heeft het beeld jaren bewaard. Hij liet het restaureren om in zijn wijnzaak te plaatsen.

Zie ook De Poemp nr. 65 blz. 4, 5. Het "grotteke van over de beek" van de Familie Verhaegen-Van Wassenhoven.

Priscilla Buermans

Met dank aan Lena Peeters, Alfons Lenaerts,
fam. Schelkens-Verhaegen en Bea Van Herck.

Wachterswoningen van de Bist in Kessel

In De Poemp 104 besteedde ik in het artikel 'Van Suikeren Toren tot Kessel –Statie' onder meer aandacht aan de wachterswoningen, in de volksmond "roethuizekes", in Kessel.



In het fotoarchief van wijlen Desiré Cambré vonden we ondertussen enkele interessante foto's van de wachterswoningen aan de verdwenen overweg De Bist. Bij de verkaveling van deze wijk omstreeks 1970 stonden er nog twee wachterswoningen. De kleine wachterswoning werd in 1855 gebouwd door de particuliere maatschappij Lier-Turnhout.

Je kunt je vandaag nauwelijks voorstellen dat hier een gezin woonde. Zelf heb ik de woning nog gekend. Er stond een trap, eigenlijk meer een ladder, in de woning. De bewoners sliepen dus op de zolder. Volgens de mondelinge overlevering woonde er na de oorlog nog een vrouw. Einde van de jaren 70 werd de woning gesloopt.



Aan de andere kant van de spoorweg stond er een grotere wachterswoning. In 1883 kocht de Staat de concessie van de maatschappij Lier-Turnhout terug. De wachterswoning voldeed niet aan de normen die de Staat stelde. Vaak werd een bestaande woning vergroot. De Staat verkoos echter een nieuwe ruime woning te bouwen, waarschijnlijk omstreeks 1895. Deze woning is dezelfde als deze nabij de overweg van Kessel-Statie, echter wel het spiegelbeeld.

Ooit was er in de wachterswoning een café 'In de Grote Pint' gevestigd. In de jaren '80 werd de woning gesloopt. Desiré Cambré was zo attent om beide woningen op dia vast te leggen.

Hugo De Bot

De boer hij ploegde voort

*En wie is er beter dan een boer,
die van de wereld hoort?*

*En hij ploegt niet, wat er al geschiedt,
op dezen akker voort.*

*Zo menigeen lei den ploegstaart om,
en deed het werk niet voort.*

*Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,
en de boer hij ploegde voort.*

Uit "Ballade van de boer"
van Weremeus Buning (1891 – 1958)



*Wim Van Os ploegt op een zonnige dag fier een
stukje land met zijn Brabander.
Een beeld dat we niet vlug meer zien in ons dorp!*



De Poemp gedenkt genegen

*Onze heemkring gedenkt genegen
de trouwe lezers van wie we
afscheid moesten nemen. Wij
zouden het daarom waarderen,
mochten wij van de nabestaanden
een overlijdensbericht en/of
gedachtenisprentje ontvangen op het
adres:*

*De Poemp
Zandvekenvelden 12A - 2560 Nijlen
Telefoon 03.481.85.70*

Gommaar Van Tendeloo, echtgenoot van Jeanne De Ryck, is op 16 april 2021 rustig ingeslapen in het WZC Heilig Hart te Nijlen. Hij was lid van de Poemp vanaf nummer 1. In de parochiegemeenschap van Bevel was hij sociaal en actief bezig. Ons medeleven aan de familie en vrienden. “We zullen naar elkaar zwaaien vanop de oever”, zegt het gedachtenisprentje.

Marleen De Keuster, echtgenote van ons ere-bestuurslid Ludo Van Gestel, overleed na een langdurige ziekte op 16 juli 2021 te Nijlen. Zij werd op 27 december 1943 te Lier geboren. Marleen was een zonnetje in huis en een overtuigd Poemplid. De redactie betuigt haar medeleven aan Ludo, Karl, Anne, Robin, Jonas, Dirk & Hilde. Wij zullen Marleen nooit vergeten.

Diederik Van Regenmortel werd geboren in Lier op 27 maart 1959. Hij is in Leggiuno, Italië, overleden op 24 juli 2021. “We nemen afscheid met mooie herinneringen aan de tijd die we samen doorbrachten. We missen je. Een goede laatste reis”, zegt het gedachtenisprentje. Dag, Diederik.

Maria “Mina” Van der Veken, weduwe van Jos Heyselbergs, is op 16 oktober 2021 zachtjes ingeslapen in WZC Vogelzang te Herentals. Mina haalde de kaap van 103 lentes. Zij werd op 8 maart 1918 geboren te Keerbergen. Het gezin verhuisde naar Nijlen, waar ze in 1944 huwde met Jos Heyselbergs. Zij vormden samen 71 jaar lang een fantastisch koppel. Toen Jos op 98-jarige leeftijd overleed, hield Mina toch de moed erin. Zij vulde haar dagen met rusten en in beweging blijven. Als ontspanning kleurde zij in haar Mandalaboek voor volwassenen. Maria was lid van Ziekenzorg en van de Gepensioneerden Nijlen. De Poemp maakte haar bij haar 100ste verjaardag erelid van onze heemkring. Graag hadden wij bijgaande foto met haar schoonzoon in Poemp 107 nog getoond aan Mina, maar het heeft niet mogen zijn. Ons medeleven aan de kinderen.



*Maria Van der Veken (103 jaar jong) met
schoonzoon Désiré Leroy in juni 2021.*

Maria Caethoven, geboren te Lier op 1 mei 1947, echtgenote van wijlen Leo Peeters (+ 1997), is na een maandenlange moedige strijd op 24 augustus 2021 van ons heengegaan.

Ik zal mijn zus, ons Maaïke, nooit vergeten. Zij miste elke dag haar ouders, broer Victor en echtgenoot Leo, allen overleden. “Ons Maria” stond altijd klaar om hulpbehoevenden te helpen.

Zo gedenk ik je elke dag, lieve zus. Met je kinderen en kleinkinderen. Tot aan de andere oever van ons bestaan. (Walter Caethoven)

Paul Geefs, echtgenoot van Charlotte Willemsens, werd te Wilrijk op 18 april 1931 geboren. Hij is zacht ingeslapen op 11 november 2021 te Lier. Paul was een vriendelijk man die onder meer voor De Poemp fijne illustraties maakte. Wij zullen hem blijven gedenken.



Mensen aan De Poemp

Ludo Van Gestel
erelid

Priscilla Buermans, 03.411.11.36

Walter Caethoven, 03.481.85.70

Hendrik Claes, 03.481.82.58

Frans Lens, 03.480.04.81

Lena Peeters, 03.481.73.99

Jos Thys, 03.411.21.98

Pol Van Camp, 03.481.74.38

Marc Verreydt, 03.480.73.16

Over foto's, illustraties en teksten



Beschikt u over foto's of illustraties die mogelijk in ons tijdschrift kunnen gebruikt worden, dan maken wij daarvan graag een digitale kopie. Neem daartoe contact op met één van onze bestuursleden (zie telefoonlijst op deze slotblad-zijde). Binnen de kortste tijd bezorgen wij u het origineel terug. Tenzij u het aan De Poemp wil schenken. In elk geval bedankt voor de medewerking.

Geen hernieuwing abonnement

Lieve Lezeres en beste Lezer,

Dit is voorlopig de laatste Poemp, nr. 107. In dit nummer sluiten wij geen stortingsblad meer in.

Poemp 108 verschijnt in het voorjaar 2022 met meer informatie.

Verdere inlichtingen bij Walter Caethoven (telefoon 03.481.85.70) en Jos Thys (telefoon 03.411.21.98).

De Poemp wenst U van harte een gelukkig 2022 !

Werken mee aan dit nummer :



Redactie : Hugo De Bot, Cédrique Caethoven, Miel Lens, Priscilla Buermans, Walter Caethoven, Rik Claes, Frans Lens, Lena Peeters, Jos Thys, Pol Van Camp, Marc Verreydt

Fotografie en hoofdredactie : Walter Caethoven (telefoon 03.481.85.70)

Tekeningen : Dirk Liekens, Marc Verreydt

Grafische vormgeving en zetwerk : Walter Caethoven

Eindredactie : Rik Claes

Je kan onze "Poemp" ook op het internet vinden. We beschikken over een eigen, volwaardige webstek. Het adres is: www.depoemp.be. En natuurlijk hebben wij ook een e-postadres: post@depoemp.be

Uitgegeven met de steun van
Kempens Karakter en de Vlaamse Overheid.



© 2021 - Heemkring Davidsfonds Nijlen
Nieuwe abonnementen:
Stort 7 Euro op rekening BE 16 1030 5370 9574 van
Heemkring De Poemp Nijlen met vermelding van
naam, adres en "abo Poemp".



DE POEMP □ DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
HEEMKRING DAVIDSFONDS NIJLEN □ 25-STE
REEKS □ NR. 107 □ NAJAAR 2021 □ V. U. : WALTER
CAETHOVEN - ZANDVEKENVELDEN 12A - 2560 NIJLEN